

Maandag 25 april 2016 9.40 uur



Hij noemt zichzelf
De Bruin is Surinamer
maar heet Vreugen

Ehhhhh.....



Wil hij racisme
bij voorbaat in de
kiem smoren?

Gisteren sprak ik Meneer De Bruin nog.
Sinds lang niet gezien. Hij was in een
opperbeste en spraakgrage stemming.
Ik ben geen DUIF zei hij toen iemand hem
laatst met de hand weg'woof'. En hij was
met zijn Slim-camera in de weer en zei
dat hij op die manier alles bijhield...rara..
Hij heeft het vaker over sociale controle.

Maandag 25 april 2016 vervolg



Een DRONE

Is een namaakvogel met
kunstmatige intelligentie

GAGAAA

This is your
Captain speaking
YOUR
Voice-OVER

Het oude AmroBank?
gebouw achter de Gele Ridder
wordt nu een woon Complex.
Lux? Mooi als het
plein 'stil' blijft !



de OMBOUW

Standbeeld Gele Ridder

Dinsdag 27 april 2016 10.11 uur



Wel soortgenoot maar geen familie
van die *Wilde Veren Vogel*...

De teksten moeten
goed zijn in een strip
en de plaatjes
niet verstorend

ROEPEN
heeft meestal
geen zin behalve als
er een trein aankomt
en je staat er onge-
lukkig voor. Maar
SCHERP...ja dat
is mijn snavel wel

En vergeet mijn
Arendsoog ook niet
Gaagaaaaa...



Dinsdag 27 april 2016 15.25 uur



Ik heb de lift naar 8 hoog
genomen vanochtend en terug
gelopen en telde plus minus
150 stappen

Dus dat trappenhuis
wordt niet opge-
nomen in het
omloopje van 2000
stappen per dag.
Bovendien Lelijk & Saai.
& GEVAARLIJK.

AFGEKEURD!

Woensdag 27 april 2016 9.58 uur



Als er op een
'gezonde' manier
gevlagd kan worden
doen we hier
graag mee



In de polder wappert de Isuzi*
Hier spreken weidevogels af
Landen zonder wind hebben
geen vlag nodig
daar volstaan bierviltjes
De vlag stamt van het stugge vaandel
Een vlag is beter te omhelzen
Ik kus de vlag
Hij slaat haar om zijn naakte lichaam
Eens komt de tijd
dat miljarden individuen
overgaan op een eigen vlag
Hoogconjunctuur in de vlaggenindustrie
Trek af diegenen
die wonen in landen zonder wind
Een vlag als een arend
wie het voor minder doet die telt niet mee
een kouder land is het zelfgevoel groter
als dat flauwekul
als de zon de maan
licht het

Dit is een
gedeelte uit
het vers :
"Hoe klinkt
dit in een
Zaal"
van ESCEE
uit 1996
Het is een
meditatie
over
DE VLAG



Waar zijn ze
Die WEIDE
VOGELS ???

Donderdag 28 april 2016 (Voor dag & Dauw)

De GREENWHEELS komt om 8.45 voorrijden.
1^e Plasstop & gaan met die Banaan !



Beetje geduld
wel aub...

VROEM !

VROEM !



Ohh...
TomTommy gaat nog
Letter voor letter
Waar is
SPRAAK-besturing?



GAGAAA!!
WE GAAN!!